

De ring...

In een interview op focus dd 2/4/2014 dienen we (weerom) als raadsleden via de pers te vernemen dat er terug wat rinkelt aan het dossier van de ring...

Als de verkiezingskoorts stijgt, beginnen de geïnfecteerde politici toch lichtjes te ijlen na een jarenlang slepend proces. "De ring komt er, nu nog niet, maar we kunnen toch al beginnen met de onteigeningsprocedures en we moeten nog het archeologisch onderzoek afwachten..."

De ijle verkiezingsbeloftes vanuit het ancien régime (wat het ancien régime blijft) zullen ooit werkelijkheid worden. Driewerf hoera...ring,ring ring, voor wie het belletje nog rinkelen wil. Dhr Seu'rinck' is al van het toneel verdwenen. Mevr. Laridon neemt het slagveld in.

In de gemeenteraad van 28/10/2013 vroegen we een stand van zaken. Een beweging van de oppositie die zich vertaalde in een motie.

De deus ex machina komt, hoe kan het ook anders vanuit de christelijke hoek en hoed, mevr. Crevits.

In het front, in de weiden en grachten gevuld met oude koeien (die ze beschermden) komt de ring, die lokale politici van (wel)eer al 40 jaar weerden.

Niemand is het eens met het traject van de ring, dwars door Kaaskerke.

Niemand is overtuigd dat deze Z-W oplossing heiligmakend is voor de gehele verkeersproblematiek van Diksmuide.

Iedereen weet dat de ring er allang gelegen moest hebben. Noem mij één stad, waar alle verkeer nog door het centrum moet ?

"Maar het botert goed in Diksmuide", zeggen ze...

Zemen en zalven gaat de krappe(!) meerderheid wel goed af...

Bij het zoeken naar informatie beland ik bij de 1000 klassiekers van de westhoekburgemeesters op 26/12/2013... "Don't cry for me Argentina" is de n° 1 van onze burgemeester. Het is inderdaad ook soms om bij te huilen in Diksmuide...

Katleen Winne

Voor Idee2006